

Ronde van Nederland door Harry Steur



De in 1977 opgerichte toercommissie had bedacht dat het tijd werd voor het organiseren van een monstertocht, verdeeld over 4 dagen, waarin er 1.000 kilometer weggetrapt moest worden. Gekozen werd voor het hemelvaart weekeinde, waardoor de opname van één snipperdag volstond om 4 dagen onbekommerd te fietsen.

In het clubblad "De Championner" van april 1977 stond vermeld in de rubriek Ritten-Nieuws: 'Er is veel belangstelling voor de 1e Ronde van Nederland, maar er is nog plaats.' Omdat er overnacht werd in jeugdherbergen, was het maximaal aantal deelnemers 110. Wel werd vermeld dat het een prachtige rit zou worden.

De in 1977 opgerichte toercommissie had bedacht dat het tijd werd voor het organiseren van een Ronde van Nederland met pittige etappes, vooral de 2e met 110 km klimmen en dalen langs de Mergellandroute. Elke aspirant-deelnemer werd dan ook aangeraden flink te trainen.

Donderdag 19 mei 1977. Nog midden in de nacht om 04.00 uur was het al een drukte van belang bij clubhuis Theresia in Zaandam (thans sporthal de Struyck). Tassen werden in de volgauto geladen, routebeschrijvingen op een stencil en controleboekjes werden uitgedeeld en na een laatste kop koffie en een afscheids-

kus aan geliefden, werd er door 90 fietsers in gesloten formatie koers gezet voor de eerste etappe naar Valkenswaard, een afstand van 274 km. Tot Buitenhuisen in gesloten formatie, maar daarna ging het los.

Volgens De Telegraaf, die een sfeerverslag over de eerste dag had gepubliceerd, denderde de karavaan met een gangetje van 40 over de boulevard van Zandvoort, richting Hoek van Holland en Maassluis. Daar met de pont over en via de Zuid-Hollandsche eilanden dwars door Brabant naar de jeugdherberg. De volgende morgen om 07.00 uur stond het peloton al weer klaar voor een rit door Zuid Limburg. Na 269 loodzware kilometers weer terug in Valkenswaard. Dag 3 zou een makkie worden, slechts 226 km, naar Nijverdal. Maar door regen en tegenwind was 's avonds bijna iedereen uitgevoond en heel hongerig.

De beheerder van de jeugdherberg had grote hoeveelheden gekookt, maar het was nog veel te weinig, waarop hij met zijn armen omhoog wanhopig riep: 'ZE FIETSEN VOOR 1, MAAR VRETEN VOOR 10.' De laatste dag werd eind goed, al goed. Via de Flevopolder en de dijk naar Enkhuizen werd na 270 km Zaandam bereikt. Door het succes van de eerste editie waren in de volgende jaren de 110 startplaatsen in een mum van tijd uitverkocht. Later, nog niet zoveel jaren geleden liep de belangstelling terug en is het evenement van de kalender gehaald.