

2007 - Computerfietsen - Een soort zelfkwelling

door Age Bootsma



Neem nu dit jaar. Zo omstreeks half juni. Na de schitterende aprilmaand waarin een redelijk aantal kilometers werden weggetrapt, waren de weergoden behoorlijk tegen gaan werken. Eigenlijk had ik gehoopt dat het, na het ronduit slechte weer in mei, met het wisselen van de maand weer beter zou worden. Nee dus, ook juni werkte niet helemaal mee. Als ik ergens een hekel aan heb dan is het aan fietsen in de regen. Neem nu de Steven Rooks Classic, kletsnat en bibberend aan de warme koffie. Of de Elfstedentocht, prachtig weer, maar als dweilen aan de finish. Ik heb het dan over tochten die ik toch wel rijd, ongeacht de omstandigheden. Anders wordt het als je van plan bent één van de gewone wekelijkse rondjes te rijden en de buienradar voorspelt niet veel goeds. De glimmend schone fiets blijft mooi in de garage. Zo halverwege het seizoen dus reden genoeg om mijn onrust te laten toenemen met het idee 'daar gaan mijn geplande 7000 kilometer voor dit jaar'.

Zo een jaar of vijftien geleden is het begonnen met mijn eerste competitiekilometers. Ik weet het nog goed, 'de groep Zaandam verzamelt bij het Herenhuis en pikt bij Spijkerman de groep Purmerend op', zo stond het ongeveer in de Championner. De openingsrit ging toen nog naar de Karperput bij Scharwoude en we reden nog op het toerboekje.

Nu met de computerregistratie denk ik wel eens 'waar ben ik in hemelsnaam mee bezig?' Het lijkt wel een soort zelfkwelling. Vanaf eind februari tot half oktober leg ik me dat onrustige gevoel op van 'het moeten fietsen'.

Verslaving

"Je hoeft helemaal niet te fietsen", krijg ik wel eens als commentaar. Ik zie het echter als een soort verslaving. De grootste voldoening komt meestal na een rit waaraan ik helemaal geen zin had. Dat heerlijke gevoel van zo die kilometers staan er weer bij geschreven. Voor mij is het ook een soort stok achter de deur. Ik weet dat je van sporten (lees: fietsen) jong blijft, maar ik zou heel wat kilometers minder maken als er niet sprake was van competitie. In november zal ik me melden voor de tweede wereldbol, dat wel natuurlijk.

