

# 1993 Luik-Bastenaken-Luik

Op 14 augustus 1993 werd de 10e editie van Luik-Bastenaken-Luik verreden. Uitgebreid werd promotie gemaakt in onder meer ons eigen clubblad. Na afloop lazen we in De Championner: "... Het was weer een feest in Luik, de veertiende augustus! Ongeveer half (nou ja?) fietsend Nederland scheen op weg naar Bastogne, na eerst in Luik een stempeltje te hebben gehaald. Het ritje naar Bastogne was voor velen zwaarder dan gedacht; de terugweg werd voor velen iets anders dan een aangenaam fietstochtje. Toch zullen we volgend jaar veel deelnemers weer terugzien, want LBL is verslavend. Ook voor de medewerkers: na afloop twijfel je, maar het jaar erop ben je er gewoon. Je kunt en wilt het niet missen ..."



## 1997 - Vanaf 15 april zijn er weer Avondtochten – Jan van Diest

Net als in voorgaande jaren heeft de Avondtochtencommissie weer een uitgebreid aanbod van toeristische tochtjes. Behalve de bekende Avondtochten zijn er ook de Koffierondjes, de Avondfietsvierdaagse en de Dinsdagmiddagtochtjes. De afstanden van al deze tochtjes liggen tussen de 25 en 50 kilometer met thuisstart of door het rijden van een sterrit zijn veel grotere afstanden mogelijk. Bijna alle Avondtochten worden in april en mei verreden.