

Kort verslag van de door Le Champion georganiseerde reis naar Bali, Indonesië

De reis naar Bali stond reeds vanaf augustus 2011 op de agenda nadat wij door onze oudste zoon waren geattendeerd op deze reis. Hij heeft stage gelopen bij Le Champion in Alkmaar, die deze reis nu alweer voor de vijfde keer organiseert. Het is een groepsreis waarin wandelen een belangrijke rol speelt want in de eerste week wordt de enige echte 'Le Champion Wandelvierdaagse' georganiseerd.

Eindelijk was het dan zover. Vrijdag, 11 mei 2012, meldden wij ons op Schiphol voor de lange vliegreis naar Bali. Wij landden zaterdag aan het einde van de middag op Bali. Eenmaal buiten het luchthavengebouw komt de tropische warmte je tegemoet, daar waar we na de koude winter en voorjaar zo naar hadden verlangd. Dan verzamelt zich ook de groep en worden we verwelkomd door onze reisleader Jan van Delden en zijn lokale steun en toeverlaat Nyoman en zijn echtgenote. Later die avond raken we verder in Balinese sferen bij het heerlijke welkomstdiner en Balinese danseressen.

De eerste week zijn we in Ubud en staat de wandel4daagse centraal. Wandelen is misschien wel de beste manier om kennis te maken met Bali en dat is wat deze reis zo bijzonder maakt. Eenmaal buiten de drukte van Ubud worden we aangenaam verrast door het prachtige en overweldigende groen van een vruchtbaar vulkaaneiland in de tropen. De wandelingen voeren ons langs rijstvelden en dorpjes. Een keer worden we uitgenodigd door een lokale bewoner om een kijkje te nemen op zijn erf en leren we hoe zijn familie woont en leeft. De mensen op Bali leven anders dan wij. De hindoe godsdienst staat centraal en door het heerlijk warme klimaat daar geen leven achter muren en glas maar open leef- en slaapruintes met alleen een dak boven je hoofd. Onderweg zijn er voldoende mogelijkheden om nog even lekker koffie te drinken. Overal waar we komen zien we de Balinese bevolking hard werken. Op de rijstvelden, in ateliers en op kleine bouwplaatsen. We verbazen ons er soms over dat hier de vrouwen het zware werk doen. Heel fijn is het dat de mensen hier vriendelijk en open zijn. De middagen hebben wij vrij en kunnen wij uitrusten aan het zwembad of ons laten verwennen met een massage. Door de wandelingen heeft de groep inmiddels ruim de gelegenheid gehad om kennis met elkaar te maken. Het is een leuke groep waarin de gezelligheid centraal staat. 's Avonds gaan wij uit eten in een van de talloze restaurantjes in Ubud. De wandel4daagse wordt afgesloten met een heerlijk Balinees buffetdiner en de feestelijke uitreiking van de versierselen die horen bij het volbrengen van de wandeltochten.

De volgende week verblijven wij in het noorden, in Lovina. We zijn te gast in een kleinschalig resort dat prachtig is gelegen in een tropische tuin. Het zwembad is een lust voor het oog, een heerlijke relaxplek, een waar paradijsje. Hier is het echt vakantie. In Lovina doen wij mee aan een trekking. Deze voert ons door een prachtig groen dal waar de rijst op terrassen wordt verbouwd met op de achtergrond de bergen. Ook zien we bananenbomen, machtige kokospalmen en hoe cacao en kruidnagels worden verbouwd. Het prachtige landschap van deze trekking zal mij altijd blijven. In Lovina hebben wij de gelegenheid om mee te gaan met een boottripje naar de dolfijnen met aansluitend snorkelen bij het koraalrif vlak aan de kust. De in het programma opgenomen excursie neemt ons mee naar nabijgelegen watervallen en kratermeren. Tevens kunnen we zwemmen in bronnen met zwavelhoudend water en brengen wij een bezoek aan een prachtige boeddhistische tempel. In Lovina is het rustig en zijn we bijna de enige toeristen. 's Avonds eten wij heerlijk in veelal kleine restaurantjes. De sfeer is hier gemoedelijk en we komen echt tot rust. Aan het eind van de week nemen wij afscheid van acht mensen van de groep die de 15-daagse reis hebben geboekt. Dat doen we met 's avonds weer een heerlijk dinerbuffet en opgeluisterd met een voorstelling van een Balinees orkest en dansgroep.

Na nog een heerlijk dagje relaxen in Lovina maken wij ons op voor de laatste etappe van de reis welke ons doet belanden in het toeristische zuiden van Bali. Hier zitten wij in een hotel aan het zandstrand van Sanur. Langs dit mooie zandstrand loopt een wandel- en fietsboulevard waarlangs mooie hotels zijn gevestigd. De wind zorgt er voor dat het niet te warm wordt waardoor het heerlijk is om aan het strand te zijn. Ook hier nemen wij weer deel aan de trekking en de excursie. Met de trekking lopen door de sawa's (rijstvelden) en maken we ook kennis met de mensen die de rijst aan het oogsten zijn. Dat gebeurt allemaal met de hand want het is hier onmogelijk om met zware machines het land op te gaan. De laatste avond is dan alweer aangebroken. Het afscheidsdiner bestaat uit een heerlijke 'nasi campur'. De volgende dag vangen we de lange reis terug weer aan.

Eenmaal op Schiphol en weer thuis is het nog steeds somber weer en niet warmer dan 12 graden. Je zou zo weer terug willen...

Harry Lensen.